



September 2014

De eerste digitale nieuwsbrief van Ruimzicht is deze week verschenen.

Voor u, die hebt aangegeven dat u de nieuwsbrief per post wil ontvangen, hebben we een papieren uitdraai gemaakt zodat ook u op de hoogte blijft van de laatste nieuwsfeiten binnen onze stichting.

Mocht u alsnog de voorkeur geven aan de digitale versie dan kunt u zich via de website aanmelden of ons een e-mail sturen.

Wij wensen u veel leesplezier!

Ds. Florida de Kok

NIEUWS

Beraad in de regentenkamer



Enmaal per jaar houdt het bestuur van Stichting Ruimzicht een beraadspdag, dit jaar op 25 juni. We zaten in Amsterdam op een heel bijzondere locatie: de regentenkamer van de

Oude Hoftuin. Dat is een eeuwenoud gebouwencomplex met (inderdaad) een prachtige tuin van de diaconie van Protestantse Gemeente te Amsterdam, in het centrum van de hoofdstad.



[Intussen op facebook...](#)

Nieuwelingen in de convivia worden na drie maanden geïnaugureerd - je bent dan een volwaardige bewoner. In een aantal convivia gebeurt dat met 'het zwaard'. Kennelijk is dat een koninklijke geste...

[Op de agenda](#)

Zaterdag 1 november
Drieschapsberaad te Harderwijk

Stichting Ruimzicht
Cornelis Houtmanstraat 2
3572 LV Utrecht
tel. 030—254 02 48
Email: info@ruimzicht.nl
www.ruimzicht.nl
IBAN: NL89 INGB 0696 3614 18



Die 'regentenkamer' klinkt misschien een beetje dubieus. Laat ik u daarom vertellen wat wij op zo'n beraadingsdag doen. We trekken een dag uit om de tijd te hebben voor een goed gesprek over het functioneren van onze stichting. Een kritische evaluatie van ons eigen functioneren als bestuur staat dan ook prominent op de agenda: wat doen we goed? Wat kan beter? Hebben we voldoende kennis en deskundigheid in huis? Hoe kunnen we studenten nauwer betrekken bij de keuzes die wij als bestuur maken? Kortom: zelfreflectie.

Gelukkig blijft het niet bij navelstaren. Een groot deel van ons beraad ging ook over het inhoudelijke beleid van Ruimzicht. Zo kregen we een update over het Internationale Convivium in Groningen. Ze zijn al bijna onderweg, de buitenlandse studenten, en komen uit alle hoeken van de wereld zoals Zuid-Korea, Indonesië en Roemenië. Het worden spannende maanden, zowel voor hen als voor de Nederlandse bewoners die in februari hun intrek hebben genomen als kwartiermakers.

Alleen maar vergaderen op zo'n beraadingsdag zou niet goed zijn. Rond het middaguur vertrokken we daarom met de tram naar De Hooge Stoep. Daar stond een lekkere lunch voor ons klaar in de 'serre'. Ons Amsterdamse convivium wordt vanaf half juli grondig gerenoveerd, dus we waren nog net op tijd om het huis in oude staat te zien.

Na de lunch keerden we terug naar de Hoftuin voor het vervolg van ons beraad. Vernieuwend beleid van Ruimzicht is natuurlijk ook het coachingsproject voor predikanten. Na een succesvolle pilot is het tijd om vooruit te kijken: hoe gaan we hiermee verder? Dat vergt uiteraard de nodige afstemming met de andere partners, zoals de PKN.

In eetcafé Dwaze Zaken sloten we de dag af. Wie het restaurant niet kent: het ligt tegenover het Centraal Station van Amsterdam en is een absolute aanrader. De christelijke wortels zijn nog altijd zichtbaar in het opvallende wandmozaïek. Een toepasselijke plek om een serieuze beraadingsdag ontspannen af te sluiten!

De laatste weken in De Hooge Stoep



Daar zijn dan de laatste momenten in De Hooge Stoep in de huidige staat. De hele maand juli stond in het teken van verhuizen, opruimen, een beetje afscheid nemen, maar ook voetbal en feesten. Stukje bij beetje verhuisden de Stoepers naar hun nieuwe (tijdelijke) woning. De een belde z'n ouders om te helpen met verhuizen, een ander fietste zijn spullen met de bakfiets naar Diemen. Zeven van de huidige bewoners zullen na de verbouwing terugkeren en er een bruisend nieuw convivium van maken.

Op de een na laatste zaterdag voor de verhuizing speelde Nederland de kwartfinale. De woonkamer zat vol met vrienden, oud-bewoners en huisgenoten. Na de penalty's werd de vloer van woonkamer er bijna uit gestampt, maar ach, alle muren zullen toch gestript worden. Er volgde een groot feest dat het einde van de Stoeptijd in de huidige staat

eervol markeerde. In deze laatste week was de helft van de bewoners al vertrokken. De andere helft clusterde in de woonkamer. Met de bakfiets werden banendozen bij allerlei supermarkten opgehaald waar spullen die naar de opslag moesten in gestopt werden. Mirjam en Thijs, de hc's, maakten een strak rooster voor de verhuisdagen. In twee dagen werd het hele huis opgeruimd. Alle koelkasten gingen naar beneden, kasten tegen de vlakte en banken over het balkon naar beneden. Een klein deel van de spullen staat in de opslag, maar de meeste spullen gingen naar het grofvuil. Nu is het huis leeg, 15 juli begint de verbouwing. De Stoep is De Stoep niet zonder het huis, maar in het komende halfjaar zullen er heus huisavonden zijn, borrels enzovoort. De convivium geest leeft voort buiten de muren van De Hooge Stoep.

Internationaal convivium en het kraaiennest

Op een zonnige zaterdag in mei is de Grunobuurt uitgenodigd om met eigen ogen te zien wat er van de Stadsparkkerk geworden is. Want studenten in zo'n kerk? Midden in onze buurt? Als dat maar goed gaat... Maar wij hangen vlaggetjes op en zetten soep en broodjes klaar: laat die buurt maar komen!

Het eerste stel dat langskomt vertelt dat ze twintig jaar in de kerkenraad zaten, voordat de Baptisten het gebouw overnamen. Ook anderen kennen de kerk nog van toen het een gereformeerde kerk was. Dat levert interessante verhalen op. 'In deze paal zat het kraaiennest, waar vroeger de organist zat en hier was het orgel. Dat hebben de Baptisten gewoon laten zitten, al werd het niet meer gebruikt. En die keuken, nou, die is nog exact zoals vroeger, ik heb hier heel wat kopjes staan afwassen!'. De hele middag is een doorlopende rondleiding langs alle ruimtes. In de woonkamer verzamelen zich ondertussen, behalve buurtbewoners, ook de aannemer en architect, VIPS van Ruimzicht, kinderen en katten rond de soep. Hier stellen wij als huisgenoten onszelf voor en voeren ook Dick Steenks, bestuursvoorzitter, en Florida de Kok het woord. Iedereen blijkt enthousiast over het huis en haar nieuwe bestemming, gelukkig ook de voorzitter van de buurtraad. Kijk, dat moet je hebben!



Er is redelijk wat werk gaan zitten in de voorbereiding voor deze dag, maar na alle positieve reacties, zelfs enkele emotionele momenten, is het duidelijk dat het niet voor niets is geweest. Iedereen heeft kunnen zien wat er van dit project geworden is en voor de buurt is het geen mysterie meer wat zich allemaal in de kerk afspeelt. Terwijl de laatste gasten het pand verlaten, kijken wij elkaar nog eens aan. Wat hebben we het toch getroffen met ons huis...

Bewoners van het (vooralsnog naamloze) Internationale Convivium in Groningen

PERSONALIA:

Geboorteberichten:

20-03-2014 Karlijn Trijntje Antoinette, dochter van Nienke Vos en Jeroen Stal

27-04-2014 Elizabeth Martina, dochter van Aad en Monique den Hertog-Barbier

Huwelijk:

27-03-2014 Christiaan Buitink en Mariska Visser

11-04-2014 Jan Hendrik van Wijk en Alita

10-08-2014 Dido van den Bersselaar en

Nero Mali

20-09-2014 Jerem van Duijl en Mareike Richter

Overleden:

25-03-2014 mw. drs. A.A. van Leeuwen te Eindhoven

Gekomen in:

Moeshoes: Diederik Filius

Pakhuis London: Ingeborg Baay, Jelmer Kort

Akapella: Emmelie Munneke, Kelvin Vrede, Sigrid Braam, Mees de Boer

Tout Passe: Boaz Oosterom, Lian van Essen, Johanneke Klaassens

Doedoleith: Gerwin Teekman, Daan Ravesloot

Vertrokken uit:

Moeshoes: Hèlen van den Broek, Yannic Hanekamp

Pakhuis London: Annemijn Geelen, Jelle van Riezen

Akapella: Tim Vos, Babeth Fotchind, Geert-Jan van der Veen, Floriaan Bilderbeek.

Tout Passe: Geurt-Henk Spruyt, Stefan Korenberg, Mieke van Ieperen.

Doedoleith: Colin Guiking, Bastiaan Schippers

De Hooge Stoep: Pieter Lolkema, Lisanne de Wit, Niels te Brake, Thijs van Roon, Arno van de Bovenkamp, Anke de Jong, Samuel Dekker, Ingeborg de Groot

Woorden die spreken

Om liefde bouwen wij een huis
een woonplaats
voor toekomst
pleisterplaats voor mensen
onderweg

Om liefde breken wij af
muren van vooroordelen
angst
en verlamde schouders

Om liefde bouwen wij op
een woning
voor ontmoeting
ruimte om te delen
pijn en verdriet
hoop en kracht
geloof in God en mensen

bewerking Psalm 84

Bevestiging en intrede:

31-08-2014: Gea de Groot-Smit, PKN gemeente rond de Dorpskerk te Zoeterwoude