

Ruimzicht is het jaar 2015 goed begonnen met een nieuwe bestuursvoorzitter. In deze nieuwsbrief stelt hij zich voor met – uiteraard – een dankwoord aan de vorige voorzitter. De vreugde over de officiële opening van het Internationale Convivium in Groningen krijgt een schaduwrandje door de voorgenomen verkoop van een van de convivia. Ook Ruimzicht ontkomt niet aan lastige beslissingen en juist daarom is uw financiële ondersteuning zo hard nodig. Hoe u kunt bijdragen, leest u in deze nieuwsbrief.

Enigszins laat, maar daarom niet minder gemeend: al het goede gewenst voor dit nieuwe jaar.

Ds. Florida de Kok

---

## Nieuws

### Van de nieuwe voorzitter



Sinds 17 november 2014 heeft Ruimzicht een nieuwe bestuursvoorzitter. Op die dag heb ik, Fabian Keijzer, de voorzittershamer overgenomen van Dick Steenks. Voor wie mij niet kent: ik ben oud-

bewoner van convivium Moeshoes en sinds ruim een jaar maak ik deel uit van het Ruimzichtbestuur. In het dagelijks leven ben ik jurist en theoloog (al is dat laatste nog work in progress). Ik woon en werk in Groningen. Inderdaad, ver van het hoofdkwartier van Ruimzicht, maar wel dicht bij onze drie Groningse convivia.

Januari 2015

[Intussen ...](#) Op facebook



... met de studentenraad rond de (vergader)tafel

---

### Woorden die spreken

Anno Domini 2015  
Zet je verstand op  
eindig, hijs de zeilen  
tel knopen  
vaar uit  
vaar niet  
vaarwel

---

Stichting Ruimzicht  
Cornelis Houtmanstraat 2  
3572 LV Utrecht  
tel. 030—254 02 48  
Email: [info@ruimzicht.nl](mailto:info@ruimzicht.nl)  
[www.ruimzicht.nl](http://www.ruimzicht.nl)  
IBAN: NL89 INGB 0696 3614 18

Op 12 december namen we als bestuur niet alleen afscheid van Dick Steenks, maar ook van Jan Oortgiesen. Beiden hebben Ruimzicht zeer lang als bestuurder gediend, en daar zijn we dankbaar voor. Jan werd bij het afscheid geroemd om zijn daadkrachtige en compassievolle persoonlijkheid. Dick was niet alleen een betrokken bestuurder met oog voor een gezellige sfeer. Hij was ook niet het type voorzitter om slechts 'op de winkel te passen'. Mede dankzij zijn inspanningen is er de afgelopen dan ook ingezet op nieuw beleid, waar het coachingsproject voor predikanten en Casa Mundo (ons internationale convivium) de vruchten van zijn.

Als nieuwe bestuursvoorzitter hoop ik ons nieuwe beleid verder tot bloei te mogen brengen. Daarbij zal het wel zaak zijn om Ruimzicht toekomstbestendig te houden. Centraal daarin is de zorg voor het welzijn van de convivia, zowel geestelijk door het werk van convivium-pastor Florida de Kok, als materieel door het onderhoud van de gebouwen. Toekomstbestendigheid is ook een financiële zorg: de tijd dat alles gefinancierd kon worden uit rente en dividend lijkt voorgoed voorbij. Des te belangrijker is het om de inkomsten uit levend geld op peil te houden. Veel mogelijkheden om te bezuinigen heeft Ruimzicht niet. En met alleen de keuze om de nieuwsbrief voortaan digitaal te verspreiden, komen we er niet.

Het is dan ook na een moeilijke afweging dat het bestuur de pijnlijke beslissing heeft genomen om op termijn ons convivium Doedoleith te verkopen. Zowel de besluitvorming zelf, als de uitvoering en de communicatie daarover hebben we zo zorgvuldig mogelijk proberen te doen, met veel oog voor allen die door deze beslissing geraakt worden. Zo garanderen we de huidige bewoners van Doedoleith dat ze hun driejaarsperiode samen vol kunnen maken. Juist vanuit een rijke traditie heeft Ruimzicht kansen om ook in de toekomst haar doelstellingen waar te maken. Dat vraagt wel om een verantwoord en duurzaam beheer, en dus soms ook om moeilijke keuzes. Alleen zo kan Ruimzicht zich blijven vernieuwen, met de spreekwoordelijke 'takken naar de toekomst'.

## Casa Mundo!

Op zaterdag 15 november 2014 werd het nieuwste convivium van Stichting Ruimzicht geopend. De voormalige Stadsparkkerk aan de Snelliusstraat in Groningen is een prachtig stu-



dentenhuis geworden waar 8 internationale studenten van de PThU en 7 studenten/jonge alumni van allerlei achtergrond samen wonen. Stichting Ruimzicht heeft de voormalige kerk aangekocht met als ideaal om een internationaal convivium te starten in samenwerking met de PThU. De PThU ontvangt jaarlijks een groep van 8 tot 10, mogelijk in de toekomst meer, internationale studenten. Om hen een goede woonplek te bieden, waar er mogelijkheden zijn tot samenleven met Nederlandse studenten, is de samenwerking gezocht met Stichting Ruim-

zicht. De studenten komen van over de hele wereld. Dit collegejaar zijn er jonge mannen en vrouwen gekomen uit China, Zuid-Korea, Ecuador, Myanmar, Roemenië en Indonesië. Zij studeren een jaar lang aan de PThU om met een masterbul op zak weer terug te gaan naar hun land. Sommigen zijn predikant en verlaten voor hun jaar hun gemeente en niet zelden hun (jonge) gezin. Na dit jaar ligt er soms een docentschap aan een theologische universiteit of seminarie in het verschiet of ontwikkelen zij zich op een andere manier verder op het terrein van de theologie. Een bonte verzameling mensen, van wie de een goed Engels spreekt en de ander zich hierin nog flink moet oefenen.

Het was mooi om te zien op de officiële openingsavond van het convivium dat er een goed begin is gemaakt van het samenleven. Er zijn culturele verschillen en soms kun je elkaar maar moeilijk begrijpen, maar het levert vaak ook goede gesprekken op en interessante uitwisselingen. Samen met ds. Florida de Kok (Ruimzicht) was ik als academiepastor van de PThU in oktober op bezoek in het convivium en hadden we een leuke inhoudelijke avond voorbereid waarbij onze namen en de achtergronden van die naamgeving aan de orde kwamen en we daarnaast via de Atlas of Experience verder met elkaar in gesprek gingen.

Maar op 15 november was het dan eindelijk zover: de naam van het Internationaal Convivium werd onthuld, een groot aantal bewoners werden middels een prachtig ritueel geïnstalleerd en bijna zestig gasten werden getrakteerd op een heerlijk diner, met cabaret en een heuse pinata vol snoep en ballonnen toe! Vertegenwoordigers van andere convivia, zoals Moeshoes en Pakhuis Londen waren aanwezig, diverse mensen van het bestuur en medewerkers van Ruimzicht, vertegenwoordigers van de PThU en familie en vrienden van de bewoners.

Het huis is gedoopt met de naam Casa Mundo, huis van de wereld. Van Stichting Ruimzicht kregen de bewoners een poster met daarop geschreven waar het huis voor staat: *In this house... we live, have fun, argue, speak the truth, love and respect each other, make mistakes, say sorry. We are a community, this is home.*

Ds. Florida de Kok had samen met de studenten een mooi liturgisch moment voorbereid.

Psalm 27:4-6 stond centraal:

I'm asking God for one thing only one thing:

To live with him in his house my whole life long.

I'll contemplate his beauty; I'll study at his feet.

That's the only quiet, secure place in a noisy world, the perfect getaway, far from the buzz of traffic.

God holds my head and shoulders above all who try to pull me down.

I'm headed for his place to offer anthems that will raise the roof!

Already I'm singing God-songs; I'm making music to God.

In haar overweging ging zij in op het samenwonen in dit huis, met alle leuke en ingewikkelde kanten die het zal hebben. Een huis om in te wonen, dat een thuis kan worden. Waar men elkaar kan ondersteunen en wegwijs kan maken, lol kan hebben en stil kan zijn.

Convivium Laudate!

*Jasja Nottelman is academiepastor aan de PThU en redactielid Predikant & Samenleving, orgaan van de Bond van Nederlandse Predikanten. Het verslag is met toestemming overgenomen.*

## Periodieke schenking



Wil Ruimzicht zich kunnen blijven inzetten voor studenten (convivia), aanstaande predikanten (Fonds Aktie Late Roe-pingen) en hui-

dige gemeentepredikanten (coaching), dan is het zaak om Ruimzicht toekomstbestendig te houden. Die toekomstbestendigheid vraagt om een gezonde financiële situatie. De tijd dat alles gefinancierd kon worden uit rente en dividend lijkt voorgoed voorbij. Des te belangrijker is het om de inkomsten uit levend geld op peil te houden. U helpt ons met uw financiële bijdrage. U kunt die bijdrage structureel maken door er een periodieke schenking van te maken. Bij een periodieke schenking van minimaal 5 jaar is het bedrag onder bepaalde voorwaarden volledig aftrekbaar. Op onze website vindt u het benodigde formulier: Op verzoek zenden wij het formulier graag toe! U kunt onze stichting uiteraard ook steunen met een eenmalige gift door storting op NL89 INGB 0696 3614 18. In mei ontvangen alle donateurs het jaarlijkse verzoek om een bijdrage.

## PERSONALIA:

### Geboren:

31-12-2014 Elle, dochter van Henk en Willemieke Rodenhuis

### Overleden:

8-11-2014 De heer ds. Joh. Richter  
te Bodegraven  
6-01-2015 De heer ds. J.G. Bos  
te Leeuwarden

## Intrede en bevestiging:

11-01-2015 mw. ds. S. Blok als predikant algemene dienst en namens Kerk in Actie uitgezonden naar Brazilië

18-01-2015 ds. W.A. Roskam te Lexmond

25-01-2015 mw. ds. M.J.L. de Waal te Vijfhuizen

08-02-2015 ds. J.A. de Waal te Nijland

## Promotie:

4-2-2015 De heer ds. J.J.F. van Melle aan de VU te Amsterdam met als proefschrift getiteld: Johanna Kuiper (1896-1956) Gewaagd leven.

## Gekomen in:

**Moeshoes:** Tosca Boot

**Tout Passe:** Marchje Kramer

**De Stadhouders:** David Roelofs, Anna ten Boom

**Villa Spina Rosa:** Lars Lensink, Koen Jelles

## Vertrokken uit:

**Moeshoes:** Alexandra Matz

**Tout Passe:** Simon van der Stoel

**De Stadhouders:** Chris van Wieren, Joël ten Cate

**Villa Spina Rosa:** Ramon Goosen, Beatrijs Koet