

Per 1 september 2017 maakt individuele begeleiding deel uit van de verplichte nascholing voor predikanten. Daarom in deze nieuwsbrief aandacht voor het coachtraject dat Ruimzicht specifiek voor predikanten heeft ontwikkeld. Convivium De Hooge Stoep doet verslag van een prachtig lustrum en twee nieuwe bestuursleden stellen zich voor - alleen al vanwege de vrolijke portretfoto's het bekijken waard.

Ds. Florida de Kok

Nieuws

Coaching geeft predikanten weer zin



Het is een uitdaging om in deze tijd predikant te zijn. Hoe ben je dat zó dat de gemeente er wel bij vaart zonder je zelf te verliezen in het vele dat op je afkomt?

Specifiek voor predikanten heeft Ruimzicht een coachtraject ontwikkeld, een vrijplaats waar zij zich opnieuw kunnen oriënteren en bezinnen.

Iemand noemde het een 'APK voor predikanten'. Doel is dat je als predikant vanuit inspiratie en met vreugde je ambt vervult.

Per 1 september 2017 is individuele begeleiding, zoals coaching, een verplicht onderdeel van de nascholing. Het coachtraject van Ruimzicht is erkend door de Protestantse Kerk in Nederland.

De coaching wordt gegeven door ervaren en gekwalificeerde coaches. Alle coaches zijn senior, academisch gevormd en onafhankelijk. Zij zijn vertrouwd met de kerkelijke setting waarin predikanten functioneren.

Aanmelding is mogelijk via het aanmeldformulier op de website van stichting Ruimzicht. Aan de hand van enkele intakevragen bereid je je voor op het eerste gesprek met de coach. In dat gesprek formuleer je je persoonlijke coachdoel. Het traject bestaat in totaal uit zeven gesprekken met elk een eigen focus en huiswerkopdrachten. De coaching vindt in principe plaats op het adres van de coach. Tijden en frequentie worden in onderling overleg vastgesteld.

Voor informatie over de kosten van het coachtraject en de toegezegde ondersteuning door enkele fondsen zie www.ruimzicht.nl

Nieuwsbrief Maart 2017

Woorden die spreken

Conviviaal

De tafel van samen
de tafel is gedekt.
Wij mogen komen eten
en niemand wordt vergeten.
De tafel van samen,
de tafel is gedekt.
't Geheim van het leven
wordt zomaar verstrekt.

Tekst Hanna Lam

Intussen op facebook...



Op de fiets! Zo te zien hebben deze Internationals van convivium Casa Mundo hun draai gevonden...

Lustrum De Hooge Stoep



Zaterdag 11 februari was het zo ver: het achtste lustrum van Convivium De Hooge Stoep. Uit het hele land kwamen ruim 60 oud-bewoners naar Amsterdam om te kijken hoe het er voorstaat met hun oude studentenhuus aan De Lairessestraat 126. Dat de Stoep altijd in het hart blijft, was duidelijk te merken: vanaf de eerste generatie (1977!) waren er oud-bewoners aanwezig. De meesten hadden het huis nog niet gezien na de grondige verbouwing van de afgelopen jaren. Dit betekende voor sommigen een teleurstelling: een aantal kamers bestaat inmiddels niet meer. Wel is daar een prachtig nieuw souterrain voor in de plaats gekomen en is de huiskamer een stuk ruimer geworden. Bovendien is er na-

tuurlijk een hele hoop hetzelfde gebleven, dus het feest der herkenning werd er zeker niet minder op! Het thema van het lustrum was *Museum De Hooge Stoep: portret van een convivium*. Gasten werden welkom geheten in de foyer (de hal), konden iets eten en drinken in het museumcafé (de woonkamer) en in de overige kamers was veel moois te zien uit de persoonlijke collectie van De Stoep. Zo was er een rariteitenkabinet waarin de absurde, nutteloze en mysterieuze objecten die zich gedurende 40 jaar in huis hebben opgestapeld ten toon werden gesteld, een fotoarchief waarin men de oude kroniekenboeken en DB's kon terugvinden en de geschiedenis van het convivium werd via een tijdlijn langs de trappen in beeld gebracht. Verder bood museum De Hooge Stoep een grote variatie aan activiteiten aan. Er was een schildercursus waar de oud-bewoners hun creativiteit de vrije loop konden laten, een muziekkamer waar de vele hits die het huis gekend heeft luidkeels meegezongen konden worden, er was zelfs een mogelijkheid tot biechten in het souterrain (op de vierde verdieping kon men via *livestream* meekijken...). Na de borrel in de museumkroeg was het woord aan ds. Florida de Kok. Zij las Psalm 84 in de vertaling van Huub Oosterhuis voor en overhandigde namens St. Ruimzicht een mooie foto als cadeau. Op die foto is te zien hoe De Lairessestraat 126 er in de jaren 1920 bij lag. Een bijzonder gepast geschenk op een dag waar het historisch besef van ons huis centraal stond. Op naar het 9^e lustrum!

Dick Thole is bewoner van De Hooge Stoep

Marleen Blootens stelt zich voor

Mijn naam is Marleen Blootens, ik ben 34 en sta op het punt te gaan trouwen met David. Sinds 2012 ben ik predikant in Amsterdam.

Ik begon mijn studententijd in 'De Hooge Stoep' in Amsterdam. Het waren mijn huisgenoten die mij op het spoor van de theologie brachten. En zie nu, ik ben een gelukkige predikant geworden in een bont stukje Amsterdam.

Hoewel ik mijn tijd in 'De Stoep' voortijdig beëindigde, ben ik altijd een groot fan gebleven van christelijke leefgemeenschappen. Het christelijk leven is altijd een leven waarin je wordt uitgenodigd om je leven te delen. Met een vrolijk feest of een spannende discussie. Wat zich ook voordoet, als christen maak je deel uit van een kring van mensen. Studenten die daarvan proeven zijn mijns inziens bevoorrecht. Mijn tijd in 'De Stoep' heeft er aan bijgedragen dat ik een belangrijke uitdaging zie in het faciliteren van christelijk gemeenschapsleven. In de gemeente waar ik nu werk is dat één van onze uitdagingen omdat een leefgemeenschap deel uitmaakt van de Elthetokerk.



Daarnaast is het predikantschap van de toekomst een vraag naar mijn hart. Ik voel me geroepen om een predikantschap vorm te gaan geven dat we nu nog niet kennen. De dominee van de toekomst heeft minder geld, minder tijd wellicht, maar ik hoop natuurlijk niet minder inhoud. Het lijkt een dwaze keus om in deze tijd dominee te worden met zo'n een onzeker toekomstperspectief. Het voelt soms als werken bij een bedrijf dat bijna failliet is.

Toch is het juist dit kerk-zijn in de marge wat me uitdaagt om het predikantschap opnieuw en sprankelend vorm te geven. Ik geloof dat er toekomst is voor de kerk omdat God altijd Zijn kerk zal verzamelen. Misschien wel op een totaal nieuwe manier. Daar wil ik graag bij zijn.

Ik hoop dat Ruimzicht zal bijdragen aan de ontwikkeling van christelijk gemeenschapsleven en predikanten kan stimuleren om nieuwe wegen te gaan. Graag zet ik me daarvoor in.

Marleen Blootens maakt sinds december 2016 deel uit van het bestuur van Ruimzicht

Anne Post stelt zich voor



Afgelopen zomer heb ik (Anne Post, 46 jaar) mij beschikbaar gesteld voor het bestuur van Ruimzicht. De reden daarvan hoop ik in dit 'Ik stel mij voor' duidelijk te maken.

Ruimzicht is voor mij voor even een baken geweest in (financieel) roerige tijden. De reden daarvan was dat ik (samen met mijn vrouw) in 2011 besloten had om aan Gods roeping gehoor te geven en theologie te gaan studeren en predikant te worden. Om het gezin van (toen) vier thuiswonende kinderen draaiende te houden en de periode van studeren zo kort mogelijk te houden, is mijn vrouw fulltime gaan werken en ben ik fulltime gaan studeren. Financieel moest het roer om en mede door de ondersteuning van de Aktie Late Roepingen van Ruimzicht konden wij ons focussen op het studietraject. Afgelopen najaar ben ik afgestudeerd en in januari 2017 zal ik mijn colloquium afleggen en beroepbaar predikant zijn.

Ik ben opgegroeid in een gereformeerd tuindersgezin waarvan mijn ouders het maatschappelijk betrokken zijn hebben voorgedaan. De deur staat ook bij mijn eigen gezin altijd open en mensen durven daar, soms met enige schroom, gebruik van te maken. Daarin ontdekte ik de kracht van gemeenschap dat zich uitte in het opzetten van een woon/leefgemeenschap in mijn woonplaats Rijnsburg. Hoewel we (helaas) de stekker er na vijf jaar pionieren uit moesten trekken, heeft het mij geleerd dat we als kerk van de 21e eeuw, in een samenleving waarin de verzorgingsstaat op zijn retour is en het individualisme (ook in de kerk) hoogtij viert, ons meer moeten focussen op kleine gemeenschappen. Om die reden heb ik mijn scriptie geschreven over dat onderwerp vanuit een missionair perspectief.

De visie van Ruimzicht die samenvalt in de woorden 'studeren, wonen, bezinnen', sluit daar bij aan. Ik hoop de komende jaren bij te kunnen dragen aan de meerwaarde van de kleine christelijke gemeenschap in de studententijd. Daarnaast wens en bid ik dat bewoners dat ook in de jaren die volgen in hun maatschappelijke en kerkelijke toekomst zullen uitleven en -dragen.

Lustrum Pakhuis London



In juni viert convivium Pakhuis London zijn 7e lustrum. Feest! Alle oud-bewoners van wie bij Ruimzicht het adres bekend is, ontvangen te zijner tijd een uitnodiging.

Personalia:

Geboren:

13-10-2016 Joppe, zoon van Marrit Bassa en Maarten Romkes

02-11-2016 Wytse, zoon van Elisabeth en Anton Penninga

08-12-2016 Jonathan, zoon van Jerem en Mareike van Duijl

19-02-2017 Willem, zoon van Richard en Ruth Roozenboom

Huwelijk:

01-10-2016 Marijn Verwijs en Sarah Westergren te Liverpool

28-01-2017 Marleen Blootens en David van der Vloed

21-04-2017 Roos Mulder en Daan Augustijn

Overleden:

22-11-2016 ds. H.F. Venema te Enschede

Inauguratie:

20-02-2017: Tout Passe: Martijn de Ruiters, Clarissa de Vries, Jesse Wijlhuizen, Tijmen van den Pol, Anna Noteboom.

17-03-2017: Moeshoes: Jaïr Fennema, Anne Nootboom, Niels van de Gronden, Viviën van Dongen

Gekomen in:

Moeshoes: Jaïr Finnema, Viviën van Dongen

De Hooge Stoep: Ilona de Lange, Benjamin Koet

Pakhuis London: Dienneke Piksen, Jelle van Binsbergen

De Stadhouders: Corstiaan van Pelt

Akapella: Agnés Lanooij

Tout Passe: Quno Post

Vertrokken uit:

Moeshoes: Stefan Klaassens, Andrea Bolt

De Hooge Stoep: Benjamin de Wilde, Christiaan Koster

Pakhuis London: Dennis Kouwen, Jesse Overal

De Stadhouders: Tim van Kooten

Akapella: Kelvin Vrede, Oscar Windhorst

Tout Passe: Boaz Oosterom

Stichting Ruimzicht
Cornelis Houtmanstraat 2
3572 LV Utrecht
tel. 030—254 02 48
Email: info@ruimzicht.nl
www.ruimzicht.nl
IBAN: NL89 INGB 0696 3614 18
KvK: Utrecht: 40476276

