

“De goddelozen worden omvergeworpen en verdwijnen, het huis van rechtvaardigen houdt stand.”

- Spreuken 12:7

Intens verdrietig zijn wij dat, na 39 mooie jaren, ons Doedoleith haar deuren voorgoed zal sluiten.

Huize Doedoleith

20 mei 1977

16 maart 2016



Op zaterdag 19 september 2015 zal er de mogelijkheid zijn voor oud-bewoners om definitief afscheid te nemen van Huize Doedoleith.

Vanaf 16:00 bent u van harte welkom om een heerlijk drankje te nuttigen en mooie herinneringen met elkaar op te halen. Vanaf 18:00 zal er een gezellige barbecue plaatsvinden in de schitterende tuin van Doedoleith.

Om dit evenement mogelijk te maken verzoeken wij u om op de dag zelf een kleine bijdrage van vijf euro mee te nemen (meer mag ook..). Tevens willen wij u vragen om, middels het onderstaand adres, voor 31 augustus 2015 te laten weten of u bij deze nu al historische gelegenheid aanwezig kunt zijn.

Wij hopen op uw komst!

[gerwin teekman@hotmail.com](mailto:gerwin_teekman@hotmail.com)