

september 2015

Aan de vrienden van Ruimzicht,

De zomer is voorbij en voor studenten is het nieuwe studiejaar begonnen. Studeren wordt steeds duurder en vraagt om een forse investering. Nu is er niets mis mee om te investeren in je eigen toekomst. We zien echter een groeiende tendens dat studenten thuis blijven wonen of, doordat ze naast hun studie meer moeten werken om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien, minder tijd overhouden voor nevenactiviteiten. En juist die nevenactiviteiten, zoals het wonen in een convivium, zijn zo belangrijk. Het helpt je als student je blik te verruimen en verder te kijken dan je neus lang is: waar leef ik uit en voor? En vanuit welk ideaal neem ik straks mijn positie in de maatschappij in? Ruimzicht draagt bij aan die vorming door middel van de convivia. Een convivium is een plek waar studenten écht samenleven en elkaar vormen in gesprek en ontmoeting.

Daarnaast investeren wij in het welbevinden van predikanten. Soms ziet een predikant zich genoodzaakt pas op de plaats te maken en zich te heroriënteren: wat heb ik nodig om mijn ambt met bevlogenheid en vreugde te kunnen (blijven) uitoefenen? Daartoe heeft Ruimzicht een coachproject ontwikkeld dat, zo merken we, predikanten op een positieve manier ondersteunt. Indirect zal dit doorwerken in de gemeente. Het coachproject heeft de steun van de Protestantse Kerk in Nederland.

Deze activiteiten van Ruimzicht kosten geld. We proberen door onze werkzaamheden een positieve bijdrage te leveren aan kerk en maatschappij. Wilt u dat ook, steun ons dan met een gift!

Alvast hartelijk bedankt,

Ruben van der Graaf  
Peningmeester

*Ps. Wij zijn ANBI erkend, dus uw gift kunt u opgeven als aftrekpost bij uw belastingaangifte.*