



Ze zijn oud en versleten. Hoe mooi zou het zijn als alle convivia in dit lustrumjaar een nieuwe piano kado

krijgen. [Sponsor](#) ook een toets!

De wandeling over landgoed Hydepark, eveneens ter gelegenheid van 150 jaar Ruimzicht, vindt plaats op maandag 16 april a.s. om 10.30 uur. Er is nog plek, dus als u terug wilt keren naar de tijd en omgeving van *Nieuw Ruimzicht* is dit uw kans. Door [hier](#) te klikken komt u bij het aanmeldformulier.

Maar de geschiedenis van Ruimzicht gaat verder terug. Het begon allemaal in 1868 met Ds. Van Dijk in Doetinchem. We koesteren de Ruimzichtenaren die daar nog weet van hebben; die als jongeling - we spreken over de jaren '40 en '50 - onderdak vonden in dat imposante *Ruimzicht* om er gevormd en opgeleid te worden. 150 jaar later gebeurt dat in zekere zin nog steeds. En zo kom ik weer terug bij de convivia en die nieuwe piano's. [Sponsor](#) mee!

Een hartelijke groet,
ds. Florida de Kok

PS het lustrumfeest is op zaterdag 29 september 2018 in Zeist. We zien uit naar uw en jouw komst, een uitnodiging volgt.

Nieuws

Over Ds. Van Dijk Mzn



'Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is en dat wij omwille van hem uw dienaren zijn'. Op zondagochtend 21

december 1862 werd ds. Jan van Dijk Mzn met deze woorden tot predikant bevestigd van de Christelijke Afscheiden Gemeente van Doetinchem die toen slechts 13 gezinnen telde. [Lees verder](#)

Personalia

Geboorte:

07-01-2018: Yke, dochter van Mette Das en Diederik Post Uiterweer

Gekomen in:

De Hooge Stoep: Fabian Homburg

Villa Spina Rosa: Jonathan van de Gronden, Isabel van Winden

Tout Passe: Sylvano Kooij

Akapella: Eline Verhagen, Carlijn van der Hart, Rens van Hoogdalem

Vertrokken uit:

De Hooge Stoep: Marnix Bilderbeek

Villa Spina Rosa: Koen Jelles, Annelies Flikweert

Tout Passe: Arian Donkersloot

Akapella: Rhodé de Jonge, Margriet van Riggelen, Agnés Lanooy

Pakhuis London: Anne de Kok, Bas Eggink

Inauguraties:

Akapella 5 februari 2018: Anna de Roest, Dani Goosen, Jolien Braam, Maurits Schouten

Pakhuis London 23 februari 2018: Dienneke Piksen, Jelle van Binsbergen, Walter de Jong, Rien Leuvenink

De Hooge Stoep 16 maart 2018: Britt Dekker, Nadine Hazeleger, Benjamin Koet, Aniek van Mulligen, Julia Tebbe, Jonathan Wagenvoort

Moeshoes 13 april 2018: Timon Beeftink, Lieneke Marijt, Esther Hulzebosch

De Stadhouders 16 april 2018: Ieke van Dam, Hilbert ter Horst, Elina Lopriore

Woorden die spreken

Liefde is lente
Voorjaar en zomer
Bloeien en groeien
Uit rouw en uit pijn -

Liefde is herfst
En winter verduren
Oogst in hoger schuren
Dauw en manna zijn

Uit: Liefde, uitgave van de Protestantse Kerk

Jarig

Ruimzicht deelt het pand met de Bond van Nederlandse Predikanten. De Bond viert deze maand zijn 100 jarige bestaan. Ook langs deze weg een hartelijke felicitatie!

Coaching via Ruimzicht



'[Coaching](#) geeft predikanten weer zin'

Stichting Ruimzicht
Cornelis Houtmanstraat 2
3572 LV Utrecht
(030) 254 0248
NL89 INGB 0696 3614 18

