



500 jaar geleden stierf Leonardo Da Vinci, bekend van zijn beroemde Het Laatste Avondmaal.

Aan de convivia, in woord en daad een *tafelgezelschap*, vroeg ik een hedendaagse versie te maken. Het werd een inspirerend project en het resultaat is het [bekijken](#) waard.

Aankomend predikant en (jonge) Late Roepinger Bregje Faasse vertelt over haar ervaringen in de eindfase van haar studie en Henk Wijnbergen doet een boekje open over het betaalgedrag van studenten. Verrassend....

Ik sluit af met een 'gebed aan tafel' dat ook 'gebed over het afgelopen jaar' had kunnen heten.

*Voor alle goede dingen
die wij van U ontvangen
danken wij U, Heer.*

U en jou wens ik goede en gezegende kerstdagen.

Ds Florida de Kok

Nieuws

Euh... geen huurincasso?



Hij zat tegenover me.
Een aantal weken geleden.

Voor uitleg van een software-programma.
Voor optimalisatie van verhuur.
Een uitgebreid programma. [Lees verder](#)

Van psycholoog naar theoloog



In het laatste jaar van de middelbare school vroeg mijn godsdienstleraar: "Bregje, welke studie ben je straks van plan te gaan volgen?". Ik vertelde hem dat

ik [Lees verder](#)

Da Vinci in de convivia



Het Laatste Avondmaal van Da Vinci (1452 -1519) is een van de beroemdste

muurschilderingen ter wereld. Op het fresco zijn de uiteenlopende reacties van de discipelen te zien[lees verder](#)

Personalia

Huwelijk:

29-06-2019: Erik H. Meinema en Rie-Jetske Komen

Geboren:

27-10-2019: Noam, zoon van Ruth Lemmen en Liron Levy

05-11-2019: Joël (Josia Elia) zoon van Ard en Erika Borsje (broertje van Joas, Jefta, Judas, Lea en Joël)

Gepromoveerd aan de VU

28-11-2018: Fokko M. Omta

Gekomen in:

Tout Passe: Jeroen van Arkel

Casa Mundo: Boris Bats

Casa Mundo (internationale studenten): Agness Nyirenda

Vertrokken uit:

Tout Passe: Pieter van der Lugt

Casa Mundo: Sybren Deuzeman

Woorden die spreken



Een nieuw jaar

Ik wens je moed om alle tegenslagen te dragen.

Ik wens je veel zon, maar ook wat storm die pit geeft aan het leven.

Ik wens je vrede met alle mensen maar ook in je eigen hart

Ik wens je een onwankelbaar vertrouwen om in het goede te blijven geloven

Bovenal wens ik je Liefde die alles zinvol maakt

Herkomst onbekend

Stichting Ruimzicht
Cornelis Houtmanstraat 2
3572 LV Utrecht
(030) 254 0248
NL89 INGB 0696 3614 18

