

Vacature

Ruimzicht predikant



Stichting Ruimzicht is op zoek naar een **predikant** voor 20 tot 24 uur per week. Als predikant ben je het gezicht van onze stichting. Je bent pastoraal, inhoudelijk en organisatorisch verantwoordelijk voor de negen convivia (Amsterdam, Groningen, Utrecht) en de circa 100 studenten die er wonen. Ook vervul je een rol bij ondersteuning van (toekomstige) predikanten.

Wij zijn op zoek naar een predikant met 4 tot 10 jaar werkervaring die het leuk vindt om met studenten te werken én die visie heeft op de toekomst van het predikantschap en wat daarvoor nodig is. Ben of ken jij een geschikte kandidaat? Klik dan [hier](#) voor de vacature. Solliciteren kan tot uiterlijk **14 maart 2022**.



Stokje overgenomen

Vlak voor haar vertrek gaf Florida mij een rondleiding in haar werk als conviviumpastor. Hoewel ik al een tijdje in het bestuur

zit én een korte doch onvergetelijke tijd doorbracht in de Hooge Stoep, overzag ik het nu pas. De enorme toewijding van Florida aan Ruimzicht. Zoveel verhalen dat ze er een boek over zou kunnen schrijven. Maar ook heel concreet met al haar werk perfect geordend in mapjes en afgerond voor haar vertrek. Het 'Florida tijdperk' voor Ruimzicht is ook de tijd waarin de broodnodige begeleiding voor predikanten een enorme boost kreeg. Ik zag de zorgvuldigheid van Ruimzicht terug toen Yneke met een paar kliks mijn eigen aanmeldingsbrief uit 2000 tevoorschijn toverde. Met het handschrift van mijn overleden vader op de brief, 'Marleen zou dolgraag in dit huis willen wonen'. Het ontroerde me.

Zo klein als het kan lijken, een organisatie die studenten huisvest in christelijke gemeenschappen. Zo groot is tegelijk de impact voor al die studenten die een tijd wonen in een convivium. Om vriendschappen te sluiten en lessen te leren voor het leven.

Met plezier neem ik deze maanden het studentenwerk waar tot er een nieuwe Ruimzicht predikant is. In de afgelopen drie weken heb ik echt al genoten van de contacten met studenten. Van appeltaart op een doorgezakte bank tot de vraag hoe je goed contact houdt met huisgenoten die soms zo anders zijn dan jij zelf bent. Met studenten is het nooit saai. We zien uit naar een nieuwe Ruimzicht predikant, een dominee met feeling voor studenten én visie en bezieling voor de toekomst van ons prachtige ambt.

Marleen Blootens, interim conviviumpastor

Personalialia

Gekomen in:

Akapella: Julia van Buuren
Villa Spina Rosa: Robin van de Mortel
Pakhuis London: Andele Veltman, Bregje ten Boom
Moeshoes: Annick Bouma, Arne van den Bosch

Vertrokken uit:

Akapella: Riekert te Velde
Pakhuis London: Davitha Tulner
Moeshoes: Mirthe Bruggink, Jesse Holtland

Woorden die spreken



*Mijn God,
ik hoef niet naar de hemel te klimmen
om met U te spreken
en bij U mijn vreugde te vinden.
Ik moet mijn stem niet verheffen
om met u te praten,
al fluisterde ik heel zacht,
Gij hoort mij reeds:
want Gij zij in mij,
ik draag U in mijn hart.
Om U te zoeken,
heb ik geen vleugels nodig,
ik heb me enkel stil te houden,
in mezelf te kijken,
me niet te verwijderen van een
zo hoge Gast.*

naar Theresia van Avila

Afscheid bestuursleden



Eerder deze maand hebben wij afscheid genomen van bestuursleden Peter Verhoeff en Ruben van der Graaf.

Gelukkig is het bestuur ook meteen weer op volle sterkte. Naast Peter Eenshuistra als nieuwe penningmeester is per 1 februari 2022 ook Willem Roskam als nieuw bestuurslid is aangetreden. In de volgende nieuwsbrief stelt hij zich aan u voor.

Agenda



- Conviviumdag 26 maart
- Start nieuw Convivium De Pastorie volop bezig. Huis opgeleverd op 1 juli.

Stichting Ruimzicht
Cornelis Houtmanstraat 2
3572 LV Utrecht
(030) 254 0248
NL89 INGB 0696 3614 18

